

BELEIDSPLAN 2018

INLEIDING

Because We Carry is een Amsterdamse stichting. Wij, Steffi, Elies, Lauren, Kaatje, Dagmare, Eva B, Thierry, Roza, Jitske, Sandrine, Anne, Roos, Peggy, Hettie, Helmi, Eva L, Carolien en Claudia vinden dat alle mensen recht hebben op veilig zijn. Steffi heeft in 2015 besloten om gevluchte moeders en kinderen te gaan helpen en deze hartenkreet is uitgegroeid tot structurele dagelijkse hulp. Step by step ontstond ons sterke, zachte en flexibele team.

Elke week organiseren wij een missie, een week waarin zeven gewone mensen van over de hele wereld hulp en steun geven aan gewone mensen die gevlucht zijn en 'tijdelijk' leven in CampUs Kara Tepe of in Kamp Moria te Lesbos Griekenland. Dit is ons startpunt. Wij zullen in de toekomst onze missies uitbreiden naar andere plekken in nood waar we mensen op zoek naar veiligheid zullen steunen.

Tijdens een missie staat het creëren van veiligheid en verbondenheid centraal.

Gezien worden, vertrouwen bouwen, gezelligheid en samen weer een beetje geluk ervaren, geeft een ieder het inzicht dat we meer op elkaar lijken dan we mogelijk denken. We leven in een tijd waarin gevoelens van angst en haat toenemen, waarin we tegen elkaar opstoott worden en waarin anderen voor ons beslissen wie er toe doen en wie niet. We dreigen het vertrouwen in de mensheid en onze menselijkheid te verliezen. Wij willen dit veranderen. Dat kunnen we samen doen.

Door klein te beginnen met een vraag als: 'kan ik je helpen?'

VISIE

Everyone has the right to feel safe. In times like these where we experience a rise of global fear, disconnection and hostility a few are left with a lot of power and many with little. With you we will change this: **TOGETHER WE HAVE TO RESTORE FAITH IN HUMANITY.**

ONS VERHAAL

In augustus 2015 ontstond het idee aan een keukentafel om gevluchte gezinnen te gaan helpen op Lesbos. Lesbos was dichtbij, helpen is makkelijk en we waren het zat om ons machteloos te voelen. Zelf verschil maken werd ons motto.

We besloten met daadkracht een team samen te stellen, verzamelden samen met half Nederland duizenden babydragers, omdat elke baby recht heeft op een geborgen veilig nestje dicht tegen mam of pap aan. We vroegen vrienden en familie om financiële hulp en boekten een vakantie-reisje naar het Griekse eiland Lesbos. Daar aangekomen bleek de situatie vele malen erger dan gedacht. 24/7 hielpen wij duizenden volwassenen en kinderen die aankwamen op rubberen bootjes om veilig uit het water te komen. We kregen te maken met onderkoeling, ziekte, honger en dorst. Met onze babydragers, een bus vol meegebrachte kleding, bananen, crackers, water, uitgestoken handen, stevige armen, troostende knuffels, kijkende ogen en luisterende oren hielpen we waar we konden.



We ondervonden dat veel mensen ons via Facebook wilden steunen en vroegen elke dag hulp voor dagelijkse needs. Sinds die eerste missie weten we dat we verschil kunnen maken.

MISSIE

De mensen die wij ondersteunen zijn gevlucht voor oorlog, bedreiging en/of conflicten, vele van hen zijn getraumatiseerd.

Deze mensen hebben het recht om zich (weer) veilig te mogen voelen.

Vele kampen over de hele wereld vangen gevluchte mensen op, geven hen eten en bieden, indien aanwezig, medische hulp. Hopelijk start er een asielprocedure, maar de algehele status van de 'vluchteling' is volgens ons wachten, wachten en nog eens wachten en dat in niemandsland.

In het geval van asiel, wordt er een verplaatsing in gang gezet en vindt er in het land van 'opname' een inburgeringscursus plaats.

Wij vinden dat dit anders moet.

Door deze mensen te inspireren en motiveren, door middel van kleine simpele dagelijkse activiteiten, door met elkaar samen te werken en mensen weer verantwoordelijkheden te geven, zullen mensen veel eerder tijdens het wacht proces zich gaan herinneren wie zij zijn, of misschien wel, wie zij waren. Wij vinden dat alle mensen van een toegevoegde waarde zijn voor deze wereld en dat zoals Oprah Winfrey zegt: 'Everyone wants to fulfill the highest, truest expression of yourself as a human being'.

Stap 1 in dit proces is: Je (weer) veilig voelen.

Hiervoor moet de omgeving veilig zijn.

En daarvoor heeft Because We Carry ten alle tijden op een opvangplek de steun van andere Non Governmental Organisations nodig.

Zo heeft elke opvangplek onder andere een medische post nodig, guards bij de gate, een goede aanmeldprocedure, de aanwezigheid van psychosociale hulp, schoonmakers en nog veel meer.

Wij dragen ons steentje bij op de CampUs met dagelijks gezond, voedzaam ontbijt, het bouwen van een Safe Space voor alle bewoners zodat er een community plek is, het organiseren van activiteiten waarin we hulp vragen aan de bewoners en wij zien vele opbloeien door de sociale steun van het ontmoeten van vele vrijwilligers.

Het 'echte' doel van elke missie is dat zowel de mensen die komen helpen als de mensen die geholpen worden zich veiliger voelen, door de ontmoeting, het samenwerken, het van elkaar leren, elkaar motiveren en inspireren om (weer) vanuit vertrouwen en liefde samen te leven.

De mensen die komen helpen keren terug naar hun huis en vertellen over de gelijkenissen en de fijne ontmoetingen en de bijzondere verhalen.

De mensen op de vlucht, zullen indien zij asiel krijgen, volgens ons beter integreren omdat zij tijdens hun opvang al begonnen zijn met het helen van hun trauma's, het leren kennen van andere culturen, zich gewaardeerd voelen en zij weer wat vertrouwen en plezier in het leven hebben gekregen.

ACTIVITEITEN

Al onze activiteiten dragen bij aan het creëren van veiligheid, verbondenheid, gelijkheid, gezelligheid en geluk.

Het Ontbijt: Zeven dagen per week, het hele jaar rond, bereid het week team samen met ons resident team het ontbijt. Wij worden dag in dag uit bijgestaan door een groot team van bewoners van Kara Tepe en zo kunnen we samen voor alle 1300 mensen ontbijt maken en deur voor deur uitdelen. Een ontbijt is een banaan, vers brood, kaas, honing en wisselende verse, seizoensgroente.

The Safe Space: Onze Yurt op Kara Tepe is een veilige plek, waar men het geruis van de drukke CampUs even achter zich kan laten. Een plek waar men elkaar ontmoet tijdens de vele activiteiten, waar op vrijdag avond gedanst wordt, waar de yoga is, gebeden kan worden bij speciale gelegenheden en waar men voor vergaderingen samenkomt.

The Carry Bag: Een tas gevuld met basic needs voor pasgeboren baby's op de vlucht.

Laugh and Learn: Is er speciaal voor de kleintjes. Een uurtje per dag waarin we kinderen weer even kind laten zijn. Stoepkrijten, touwtje springen, boek lezen of schminken.

The Chai: Zeven dagen per week geven we alle bewoners van Kara Tepe gratis koffie en thee. Bij the Chai hebben we een kruidentuin gebouwd, er is fijne zitplek in de schaduw en we hebben een boekenkast gemaakt, waarin we een aantal keer per week boeken in de talen van Kara Tepe zetten.

The Salon: Is een echte salon in een container voor alle mooie dames van Kara Tepe. Haren knippen, maskertjes en epilieren, het kan er allemaal op afspraak.

Beards and Brothers: Is er twee keer per week 3 uur lang voor mannen met en zonder baard. Kopje koffie en thee erbij en een beetje ouwehoeren. Ook mannen hebben dit nodig.

Relax and Joy: Op Kara Tepe doen wij twee keer per week yoga met de vrouwen en op Moria drie keer per week. Een uurtje waarin men sportief start, maar steeds iets stiller wordt. Vertrouwen en veilig zijn staan centraal.

Because we Bike: Ons fietsen project waarin we nu 7 fietsen hebben die bewoners van Kara Tepe een dagje kunnen lenen. In de toekomst hopen we natuurlijk om steeds meer fietsen aan te kunnen bieden.

You're Welcome: Iedereen die op Kara Tepe aankomt krijgt van ons een welkomspakket bestaande uit: een bord, een vork, een mes, een lepel en een thermoskan. Dat scheelt enorm veel afval, geldverspilling en geeft iedereen iets meer waardigheid.

Beauty and Brains: Is een moment in de Yurt waarin moeders met of zonder kinderen haartjes kunnen borstelen, nagels kunnen lakken en samen kunnen kletsen met thee en een fijn muziekje. Gewoon simpel, maar oh zo lief en waardevol.

The Sewing Circle: Oh wat worden de vrouwen hier blij van bolletjes wol, haaknaalden en breipennen, lapjes stof en borduurpatronen. 's Middags met elkaar, of 's avonds als de kindjes slapen, ontstaan de mooiste creaties.

Team Clean: Ons week team ruimt samen met een groot resident team van Moria elke woensdag een groot gedeelte van Moria op. Bewustzijn, eigen verantwoordelijkheid, gezelligheid en hygiëne zijn ons doel.

Waste Program: We zijn momenteel bezig met het afval in kaart brengen. Waar komt wat vandaan, wat kan kan minder, beter of anders, wie ruimt wat wanneer op en waar is nog hulp bij nodig. Wat kunnen we hergebruiken en wat kunnen we eenmalig milieubewust aanschaffen waardoor we enorm besparen?



Fit and Fun: Elke zaterdag kunnen de puber bewoners van Kara Tepe samen in of bij goed weer voor de Yurt sporten.

Feestje: Elke vrijdagavond organiseren wij in de Yurt een muziek avond, waarin we muziek luisteren van alle culturen en op elkaars muziek dansen, met elkaar lachen en even met elkaar alles kunnen vergeten.

Strong and Happy: Sport kwartiertjes in de Yurt voor mannen en vrouwen. Buikspieren, billen, benen, even totaal inspinnen om daarna eindelijk weer even te kunnen ontspannen.

Baby Milk: Alle baby's op Kara Tepe krijgen indien echt nodig babymelk van ons. Dit doneren wij aan de medische actieve organisatie MDM op Kara Tepe. Zij verzorgen alle informatie, begeleiding en uitleg. Gemiddeld delen wij 75 blikken melk uit op Kara Tepe per week.

Strollers: We hebben inmiddels met hulp van vele van jullie ongeveer 500 kinderwagens gekocht voor de dreumesen van Kara Tepe en Moria. Deze zijn helaas nu allemaal op en de need is hoog. Een hulpvraag zit er weer aan te komen dus.

Inzamelen: Altijd houden we de needs op Lesbos goed in de gaten. Als er iets nodig is, vragen wij jullie om ons te helpen. Zo verzamelden we al 12.000 jassen, 800 klamboes, 10.000 Babydragers, 5.000 schoenen, 5000 onderbroeken, 3000 flessen zonnebrand en vele Carry Bags voor de kleinste gevluchte medemens.

Verzamelen: We proberen altijd internationaal hulp te vragen bij grote needs. Zo ontvingen wij mega veel luiers, maandverband en etherische olie #doTerra

Moria Projecten: Op Moria hebben we net alle kwetsbare secties overdekt voor beschutting tijdens de gure winter en de bloedhete zomer. We hebben de spookachtige foodline afgebroken en een nieuwe veilige overdekte vier rijen dik foodline gebouwd. We ruimen bij nood extra vuilnis op (tonnen). Ook helpen we bij instant needs vanuit het management voor de bewoners. Zoals graffiti schoonmaken, vuilniszakken kopen, waspoeder inslaan, vuilnisbakken en o.a. wasrekken kopen.

Jaarfeesten: Wij vieren alle grote jaarfeesten van de verschillende culturen op Kara Tepe en Moria. Wij vieren we bijna elke week wel een verjaardag van een van de helpende residents van Kara Tepe en Moria met een taartje en een cadeau.

BWC Uitje: Wij gaan elke eerste van de maand met ons mega team van 50 mensen waaronder vrijwilligers, helpende residents van Moria en Kara Tepe, coördinatoren en helpende handen uit eten.

HUIDIGE SITUATIE

Wij zijn tussen 2015 en 2018 van een vriendinnen initiatief uitgegroeid naar een volwaardige NGO. Hartenkreten zijn omgezet in daden. Schoenendozen met bonnen worden inmiddels netjes via een app ingevoerd en komen binnen bij ons administratief bureau. Professionalisering klinkt saai, maar wij vinden het een mega interessante reis en we zijn nog lang niet klaar. We zijn in 2018 naar een nieuwe structuur gegaan waarin we drie leden van de Raad van Toezicht hebben laten vastleggen bij onze notaris. Tezamen met onze zelfstandig bevoegd directeur Steffi de Pous is dit voor ons de perfecte formule.

PLANNING 2018

In 2018 blijven wij onze week missies om de nodige steun van €8000,- per week vragen. €6500,- besteden wij hiervan aan het ontbijt voor de (1300) bewoners van Kara Tepe en de overgebleven €1500,- besteden wij aan onze activiteiten, het onderhoud van onze projecten en het mogelijk maken van onze hulp op Kara Tepe.



Wij blijven op Facebook om donaties voor de wisselende en de terugkerende Needs vragen, zoals de buggy's, de klamboes en de winterjassen actie.

Wij zullen extern donaties werven voor Moria projecten. Wij willen de leefomstandigheden in Moria in 2018 jaar voor €125.000 verbeteren. Foodline, beschutting, safespace bouwen en afval zullen onze prioriteit zijn. We willen dit jaar ons team gaan versterken en verstevigen. We gaan een aantal vaste werknemers een salarissen uitbetalen zodat zij committed en in full focus BWC naar een nog hoger level kunnen tillen. We zullen in 2018 een fondsenwerver bij de club betrekken en er zal een kantoortje gehuurd gaan worden in Nederland. Hiermee verschuift ons hoofdkwartier van Lesbos naar Amsterdam. Met de fondsenwerver erbij verwachten wij meer donaties en fondsen te gaan werven buiten social media en de vrijwilligers om.

We willen dit jaar het BWC familie gevoel aanwakkeren. Dit zullen we gaan doen door borrels te gaan organiseren en nieuwsbrieven te gaan sturen. In de brief staan updates geven over de huidige situatie, maar waarin we vrijwilligers ook uitnodigen voor nieuwe missies op andere nood plekken. Van de zomer staat onze eerste missie buiten Lesbos al gepland. The Carry Bag, een tas vol basic needs voor gevluchte baby's zal in onze BWC van door heel Griekenland gaan touren om zoveel mogelijk lokale en gevluchte kindjes te gaan helpen. Mogelijk starten we ook in 2018 een eerste missie naar een andere locatie. Hiervoor zullen wij in ieder geval een start gaan maken. De website en andere media kanalen worden klaargemaakt voor ons online magazine, een plek waar we mensen naast Facebook nog meer zullen gaan inspireren en motiveren om samen het vertrouwen terug te krijgen in de mensheid, door elkaar te gaan ontmoeten, door elkaar te gaan helpen en door weer te voelen dat we zelf verschil kunnen maken met als 'stageplek' Lesbos.

Kortom het team wordt klaargestoomd in 2018 voor het nog hogere plan.

FINANCIËN

BWC heeft grote verantwoordelijkheden waaronder het dagelijkse ontbijt voor de vele honderden gevluchte gezinnen die leven op CampUs Kara Tepe. Het grootste gedeelte van haar donateurs is ook vrijwilliger tijdens een missie-week op Lesbos. Daarnaast werft zij donaties via social media, particulieren, bedrijven en fondsen.

BEHEER EN BESTEDING VAN HET VERMOGEN

Because We Carry is een groeiende stichting die dagelijks te maken heeft met wisselende needs, aantallen en de grimmigheid van de situatie. De stichting heeft hoge maandelijkse uitgaven en haar inkomsten via donaties liggen niet vast. Hierdoor kiest zij ervoor om minimaal vier maanden aan liquide middelen als reserve te hebben. Haar hulp kost gemiddeld €50.000 per maand. Dit is een hele verantwoordelijkheid. Daarnaast willen wij in 2018 en de komende jaren nog meer groeien en verder professionaliseren, zodat BWC op meerdere plekken gevluchte mensen kan gaan helpen. Aan de hand van de verantwoordelijkheden die wij nu al hebben en de groei waar we midden in zitten houden wij liquide middelen als reserve. Ons streven hiervoor in 2018 is 4-6 maanden aan vaste kosten. Hiermee zal dan ook een nieuw nulpunt gecreëerd worden.



ORGANISATIE

Stichting Because We Carry

Bestuurder: Anne Stephanie de Pous 09-02-1983 te 's Gravenhage. Zij is onze directeur en zij is zelfstandig bevoegd. Titel: Founder - Head Storyteller

Commissarissen: Thierry Sampimon 01-05-1981 te Dordrecht, Eva Bartels 19-05-1986 te Haarlem, Dagmare van Willigenburg te IJsselstein. Tezamen vormen zij de Raad van Toezicht.

KVK: 64596559 **ANBI-STATUS:** JA

Contact

info@becausewecarry.org

Postbus 51341 1007 EH AMSTERDAM

Bank details

IBAN: NL85 TRIO 0391 0737 96

BIC: TRIONL2U

T.n.v.: Stg Because We Carry

WERKNEMERS

In dienst bij Because We Carry zijn momenteel:

Elies van Willenswaard, Program Manager - Always in for Adventures

Lauren Lavoo, Operational Manager - Synergist

Kaatje Nolen, Fundraiser - Creator of Opportunities

Roza van Hanenberg - Volunteer coordinator (01-01-2018/01-05-2018)

GEHELE TEAM

Wij zijn extreem dankbaar voor het oersterke team dat wij hebben en zijn, samen zijn wij BWC. We danken alle wisselende vrijwilligers, inmiddels zijn dat er bijna 1000. En wij danken alle vaste krachten zoals: Anne, Roos, Jitske, Sandrine, Peggy, Hettie, Helmi, Eva, Carolien, Claudia, Dagmare, Eva en onze enige man Thierry.

LIEFS

BECAUSE WE CARRY