



DIT WETEN WIJ ZEKER

Jij bent hard nodig om de wereld beter te maken. Ook al voel je je misschien te klein. Jij bent van wezenlijk belang.

Het is oneerlijk verdeeld op deze aarde. Er is zoveel pijn en verdriet. Daarom lijkt het soms makkelijker om je kop in het zand te steken of je ogen te sluiten. Maar daar wordt niets of niemand beter van. En jij zelfs misschien ongelukkiger.

Dus wat nou, als je gewoon ergens begint met de wereld een beetje beter te maken?

Dat hebben wij in 2015 ook gedaan door een week gevluchte gezinnen op het Griekse eiland Lesbos te helpen. Ons plan was niet om daar voor jaren naar toe te gaan, maar door te ervaren dat we echt verschil konden maken, zijn we gebleven. Sinds die eerste missie helpen wij gevluchte moeders en kinderen. Wij zijn gewone mensen die gewone mensen op de vlucht helpen.

Lesbos ligt vlakbij Turkije, voor de kust van het eiland ligt de grens van Europa. Mensen vluchten vanuit Turkije op rubberen bootjes op zoek naar een betere wereld.

Eenmaal aangekomen in het tentenkamp op Lesbos, zijn de mensen wel veilig, maar het leven is er onmenselijk. Gezinnen vol trauma hebben echt een helende opvang nodig. Europa doet het tegenovergestelde, mensen worden nummers, nummers die niet welkom zijn en weggestopt moeten worden.

En daar zijn wij, en daar ben jij. Wij zien mensen, gelijke mensen. En we doen er alles aan om deze afschuwelijke situatie samen een beetje te verlichten.

ZO MAKEN WE VERSCHIL

Because We Carry is een organisatie met de basis in Amsterdam, maar de power op Lesbos. Wij houden van niet lullen maar poetsen.

Moeders

Moeders zetten het geluk van hun kinderen en familie instinctief op de eerste plaats. Daarom zetten wij de moeders op de vlucht op de eerste plek, zodat zij het vuur in zichzelf weer kunnen aansteken.

ATHENE

Spirit!

Steeds meer alleenreizende moeders krijgen asiel in Griekenland en verruilen de eilanden voor de grote stad. De overgang naar Athene is intens, daar moet je op jezelf staan, na maanden of jaren in een kamp, ben je zelf ineens weer verantwoordelijk voor onderdak, eten en al het andere dat je nodig hebt. Dat je zelf weer aan het roer staat van je eigen leven daar verlangde je die maanden in het kamp al naar, maar nu je asiel hebt krijg je geen geld meer en kun je geen huis regelen omdat je geen bankrekening hebt, en je kunt de huur niet eens betalen want je hebt geen werk. De crèche en de school nemen alleen kinderen op als je een huis hebt en zelfs dan is dit moeilijk omdat je de taal niet spreekt. Hoe start je nu een nieuw leven? Waar begin je? Ga er maar aanstaan, helemaal als alleenreizende moeder met altijd je kind(eren) om je heen.

Wij willen de moeders helpen, en SPIRIT! draag de juiste energie voor een nieuw begin. Voor we dit grote programma gestalte konden geven, begonnen we met een gedegen veldonderzoek in Athene. Want, SPIRIT! helpt de alleenreizende moeders met de grootste problemen die zij tegenkomen. En die verzin je niet achter je computer in Nederland. Daarvoor moet je in Athene tientallen vrouwen, organisaties en instanties spreken.

Wie zijn de vrouwen, wat zijn hun behoeften, hun wensen, dromen en wat hebben zij het hardste nodig? De grootste moeilijkheden die moeders moeten trotseren is en het vinden van een baan, zodat ze huur, eten en luiers kunnen betalen.

De alleenstaande moeders die wij spraken dromen van een onafhankelijk leven, waarin zij zelf in staat zijn om voor zichzelf en hun kinderen te zorgen. Zodat hun kinderen goed onderwijs krijgen en in vrijheid kunnen leven en zo een goede toekomst tegemoet gaan.

Wij gaan hen daarbij steunen, SPIRIT! is een levensschool, waar de moeders een opleiding krijgen om coupeuse en naaister te worden, en empowermentlessen ontvangen van inspirerende vrouwen van over de hele wereld. We helpen hen met al het papierwerk, aanmelden voor de crèche en/of school, wij gaan een sisterhood bouwen waarin de vrouwen zelf elkaar dragen.

Ze gaan geld verdienen omdat wij internationale partners gaan vinden die hun producten willen laten maken in ons atelier. Het zal niet van ons zijn, maar van de vrouwen. Het liefst leiden wij hen op om de boel zelf te gaan runnen. En in onze droom starten we meer opleidingen en creëren we meer werk, ook voor lokale moeders.

LESBOS

I Carry

Zwanger zijn in het kamp is echt pittig. Zonder fijne, zachte, maar ook essentiële spullen om het henzelf en hun kindje gerieflijk te maken, moeten de zwangere vrouwen op de vlucht het alleen doen, zonder de steun van hun familie. Zonder de kennis ook, die in veel culturen via de vrouwen in de familie en de gemeenschap wordt doorgegeven. Deze vrouwen willen we van een totaalpakket voorzien.

We helpen de vrouwen heel praktisch, met onze distributies.

Dagelijks brengen wij een voedzame lunch langs de tenten aan alle zwangere vrouwen en moeders met kinderen tot 1 jaar. Elke twee weken komt hier ook een boodschappentas vol krachtvoer bij, voor zwangeren en moeders die borstvoeding geven.

De vrouwen ontvangen tijdens hun zwangerschap drie keer een I Carrybag vol essentials voor moeder en kind. Cremepjes, luiers, shampoo, een speentje, kleertjes, een mooi dekentje... maar ook een zacht huispak dat mam kan dragen na de bevalling, en een fijne, rieten draagwieg voor het kindje. We delen kinderwagens, luiers, babydragers, kleren en zoveel mogelijk spullen voor moeder en kind uit als we kunnen.

De I Carry trailer die helaas verloren is gegaan brachten we terug in RIC Lesvos. Hier registreren we de zwangere vrouwen, zodat alle medische actoren ze goed kunnen vinden. Het is een laagdrempelig inlooppunt voor alle vragen waar de vrouwen mee zitten, zodat we ze waar nodig tijdig kunnen doorverwijzen.

Vijf ochtenden in de week geven we in onze fijne trailer workshops aan zwangere vrouwen. Volgens het Centering Pregnancy principe zenden we niet alleen informatie, maar gaan we interactief het gesprek aan over dragen, baren, voeden, contact met je baby en care & selfcare. Ontspanning en terugkeren naar je ademhaling zijn hierbij terugkerende hulpmiddelen. De vrouwen worden ook buddy's van elkaar. De steun van een sisterhood~de vrouwen helpen elkaar mentaal maar ook heel praktisch~ geeft stevige kaders om vanuit eigen kracht de uitdagingen en onzekerheden van het moederschap in RIC Lesvos het hoofd te bieden.

De principes van Centering Pregnancy kunnen gemakkelijk worden toegepast voor andere onderwerpen. Op de langere termijn gaan we graag op deze interactieve manier ook met onderwerpen als seksualiteit, family planning, vrouwenrechten en empowerment aan de slag.

Ook zien we een rol weggelegd voor Because We Carry in het beter voorbereiden van de moeders op hun doorreis naar het vasteland. Hoe mensonwaardig de opvang in RIC Mavrovouni ook is, er is wel onderdak, er is wel eten. Een relatieve vorm van stabiliteit die ruimte geeft voor informatie en lessen in empowerment die de vrouwen later in Athene goed kunnen gebruiken.

Het hardste nodig

Zien en horen, is iets anders dan kijken en luisteren. Je gezien en gehoord voelen is een universele behoefte. Niet alleen in Athene, ook op Lesbos horen en zien we wat er het hardste nodig is. Dan gaan we even de denktank in en dan gaan we schakelen #nietlullenmaarpoetsen. We hebben een vast team dat jouw hulp hard nodig heeft. Elke week komen daarom 7 vrijwilligers naar het eiland toe om het lokale team te versterken.

Wij houden geen ellenlange vergaderingen, protocollen en maken geen begrotingen. Dat duurt in nood allemaal echt te lang. Onze hulp wisselt dus, aan de hand van wat er het hardste nodig is. Was dat in 2019 onder andere vuilnis opruimen, in 2020 vooral zeep, mondkapjes en vitamines in verband met Corona, en is dat dit jaar voornamelijk gezonde voeding. We houden altijd ruimte in ons programma voor noodhulp.

Groente en Fruit

We weten allemaal hoe belangrijk gezond eten is. In het kamp staan mensen twee keer per dag in de rij, voor niet-voedzame voorgepakte maaltijden, die geen rekening houden met culturele smaak. In de vluchtelingenopvang (wat trouwens echt een rotwoord is) is er geen duurzame visie voor de lange termijn, en wordt niet gedacht aan echte voeding.

Eten moet ook lekker zijn. Het is zo belangrijk dat mensen zelf kunnen koken, met een eigen voedzame maaltijd voor hun gezin kunnen zorgen. Wij geloven in gezond eten en een gezonde leefstijl, in ruimte voor authenticiteit, voor smaak. Daarom verzorgen wij voor alle bewoners van het kamp een wekelijkse noodzakelijke aanvulling op het menu van fruit, groenten en granen.

Inzamelen van needs

Ook blijven we altijd scherp op andere needs. Wij zetten, met hulp van velen, verspreid over heel Nederland, grote inzamelingsacties van needs op poten. Om vervolgens distributies van de hulpgoederen te doen op Lesbos.

Kinderwagens, rugzakjes vol leerzaam speelgoed, vloerbedekking voor alle tenten, winterjassen en slaapzakken voor alle bewoners~ we brengen ze met liefde tent voor tent naar iedereen toe.

TERUG IN DE TIJD

Nu weet je wat we onder andere allemaal doen, maar hoe zijn we eigenlijk begonnen?

In 2015 besloten we als vriendinnenclub om 'gewoon' naar Lesbos te gaan. Om daar een beetje verschil te maken voor duizenden moeders en kinderen die aankwamen op het kleine Griekse vakantie-eiland. We besloten babydragers in te zamelen en namen er uiteindelijk duizenden mee. Eenmaal aangekomen was er veel meer nodig. Met water, fruit en droge kleren hielpen we waar we konden.

Onze naam is ontstaan omdat we toch een naam wilden hebben voor onze hulp~ we wisten toen nog niet dat we een stichting gingen worden. We besloten onze missie Because We Carry te noemen, omdat Care wat netjes klonk. Carry had toch net wat meer pit en dat past beter bij ons zachte vrouwenhart dat toch ook een rebels rock and roll randje had. Iets dat je misschien niet meteen passend vindt bij een humanitaire stichting. Toch zien wij dat je dat ruige nodig heb. Dat merkten we al meteen die eerste week, toen onze daadkracht enorm op de proef werd gesteld. Geen slaap, 21/7 stonden we tot aan onze middel in het water gevluchte vrouwen, kinderen, ouderen en mannen uit de rubberbootjes te helpen.

Eenmaal terug in Nederland voelde thuis niet meer thuis. Because We Carry moest op Lesbos blijven. Dus ging ze terug, ik ging terug, om mega-organisch steeds groter te worden en steeds meer mensen te helpen. We creëerden een estafette; elke week kwamen er vanuit Nederland zeven stevige krachten naar het eiland toe om samen verschil te maken.

Een stichting opzetten is relatief makkelijk, maar met nul ervaring een stichting runnen betekent vallen en opstaan. Fouten maken en weer leren, honderden detours in the right direction. Die eerste jaren groeiden we heel hard, qua netwerk, qua donaties, maar zeker ook met al onze programma's die we opzetten in de beide kampen die toen nog op het eiland bestonden, en de enorme inzamelingen van noodgoederen in Nederland. Waar we nog steeds elke dag hopen dat we niet meer nodig zijn, is de realiteit dat we bijna 6 jaar later nog even hard nodig zijn. In al die jaren gaven we wel honderdduizenden mensen hopelijk net dat beetje liefde, zorg en aandacht, dat we allemaal zo hard nodig hebben.

EEN HEFTIG JAAR

Wat was 2020 een enorm heftig jaar. Het bracht een grote omslag in de wereld, op Lesbos, en zeker ook bij BWC.

In maart was daar plots Corona. Waardoor kamp Moria op slot ging en de mensen er niet meer zomaar in en uit mochten, en wij ineens alleen nog maar met ons vaste team in het kamp mochten werken. Het gooide onze hele estafette van vrijwilligers op z'n kop.

En toen was daar in september de allesverwoestende brand die kamp Moria totaal in de as legde. Duizenden vrouwen, mannen en kinderen leefden daarna noodgedwongen op straat om vervolgens met grote haast naar een uit de grond gestampt tentenkamp te worden verhuisd.

Een kamp waarin het aan de meest basale voorzieningen ontbrak, waar gebrek was aan alles~maar bovenal gebrek was aan liefde, aan menselijkheid en een stip aan de horizon. Wij

besloten met de mensen mee te gaan.

Het viel ons zwaar om in deze omstandigheden het licht te blijven zien, hoop te voelen.

We raakten al onze programma's en systemen kwijt en schoten vol de noodhulp in. Er was zoveel nodig. Met veel steun vanuit Nederland konden we veel doen, maar natuurlijk niet genoeg. Superfrustrerend, en de weekteams werden extreem gemist. Tandje er bovenop was de enige optie. Er was zoveel hulp nodig.

In november en december kwam voor het eerst pittige kritiek bij ons binnen, kritiek op onze werkwijze. Aannames, beschuldigingen, en zelfs bedreigingen. We herpakten ons, en zagen het als een uitnodiging om zelf ook kritisch naar onze werkwijze te kijken. We brachten veranderingen aan waar dit goed voelde, en gingen steviger in onze zienswijze staan.

We stelden ons nog dienstbaarder op, besloten nergens meer tegen te zijn en alleen nog maar voor. We spraken ons nog duidelijker uit in politieke zin op social media~ ons standpunt is altijd en, en, geweest. En de mensen helpen in de huidige situatie, en voor een betere opvang knokken. Voor een menselijke opvang.

We besloten het team van bewoners flink te versterken. Team RIC~RIC is de afkorting van het nieuwe kamp~bestaat sinds 2020 uit ruim honderd stevige krachten.

En ook ondervonden we weer dat samenwerken met de andere organisaties echt heel belangrijk is. Ook daar steken we meer aandacht in sinds 2020.

DE TOEKOMST

Deze enorme crisis in menselijkheid is uber complex. Een simpele oplossing die iedereen tevreden stelt zal lastig vindbaar zijn. Maar veel kleine stapjes in de richting van menselijkheid maken ook verschil. In de toekomst zullen wij proberen om steeds zoveel mogelijk onszelf te blijven.

De leefomstandigheden van gevluchte mensen zijn door de jaren heen niet beter geworden. Een rebelse blik en aanpak is nodig. Er moeten mensen zijn, die op een andere manier durven te gaan kijken en vooral durven te gaan handelen.

Een helende omgeving, die duurzaam is en waar de mens centraal staat. Een eerlijke, respectvolle procedure. Kinderen naar school, een invulling van je dag, warmte in de winter, koelte in de zomer, gelach, muziek en kennis. Wij leven niet in een droomwereld, wij zijn klaarwakker en wij zullen ons best doen, om nieuwe wegen te vinden naar dit doel te vinden.

Onze focus blijft moeders en kinderen.

Onze programma's gaan we nog beter maken. Aanpassen op de wensen en behoeften van de bewoners. Zij staan centraal, ook de komende jaren, wij zijn dienstbaar en zo creatief en rebels als mogelijk.

Met Spirit! slaan we een nieuw pad in. Niet alleen omdat het zich in Athene bevindt, of omdat

het zich richt op vrouwen met asiel. Het is een nieuw pad omdat we de komende jaren onze focus richten op vrouwen hun eigen kracht te laten hervinden. Hen te faciliteren om, waar het kan, zo veel mogelijk hun eigen verantwoordelijkheid te nemen in het leven.

Op Lesbos willen we deze werkwijze ook uitbreiden, met het aanbieden van allerlei workshops. Hierin bieden we kennis aan over allerlei onderwerpen, gaan we de interactie met de vrouwen aan, en vormen we een sisterhood van praktische en mentale steun.

ONZE KRACHTEN

We werken in het RIC kamp met een groot team van ongeveer honderd bewoners; mannen en vrouwen die met programma's en grootschalige distributies structureel de mensen ondersteunen. Ook is er op het eiland een basisteam van 8, onze vaste krachten. Zij werken dag in dag uit in RIC en hun drijvende kracht is magisch, zij zorgen ervoor dat alles 'goed' gaat en geregeld wordt. Ze netwerken, zijn bij de meetings, maar staan vooral te rocken in het veld.

De sluiting van het kleinere kamp, Kara Tepe, in mei 2021, deed ons veel pijn. Maar de enorme energie die we al die jaren in dit kamp stopten is heel organisch doorgestroomd naar de ICarry trailer, die we in precies dezelfde periode in RIC konden plaatsen. Het team op Lesbos is dan ook even groot gebleven.

Team Nederland hebben we het afgelopen jaar flink uitgebreid. Na vijf jaar roofofbouw gepleegd te hebben, werd het tijd voor meer hulp.

We werken hier nu in een team van zes vrouwen. Een kippenhok aan talenten en lefwijven die de rode draden in de smiezen houden, het creatieve masterplan bedenken, het team en alle programma's op Lesbos ondersteunen, de inzamelingen organiseren, de vrijwilligers coördineren, onze prachtige vormgeving cheffen, de financiën strak houden, veel schrijven op social media, programma's bedenken, aan de website bouwen, donaties en needs werven en zelfs tegenwoordig in een CRM systeem werken.

Team Athene bestaat op dit moment nog uit twee dedicated vrouwen. Het wordt daar snel tijd voor versterking.

Wij hebben een redelijke platte structuur, zeker op Lesbos. Wij geloven in veel vertrouwen en samenwerken, kritisch zijn, overleggen, voelen en beslissen.

We ontvangen allemaal redelijke vergoedingen. Onvergelijkbaar met salarissen in de commerciële branche, maar we zijn geen vrijwilligers. Wel ontvangen we hulp van een aantal vaste vrijwilligers, zij ontvangen hiervoor een vrijwilligersvergoeding.

Wanneer we hulp nodig hebben op design gebied, IT, advies of wat er ook maar nodig is, vragen we hulp van zzp'ers hier betalen wij hen natuurlijk voor.

Voor grotere besluiten zijn de head of missions, de directeur en de RVT verantwoordelijk.

RAAD VAN TOEZICHT

Wij zijn een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) stichting. Dat geeft ons stevige richtlijnen, en donateurs financieel voordeel.

Onze stichting heeft een Raad van Toezicht van drie vrouwen, wij werken onder hun toezicht oog. Ze volgen de grote lijnen, ons beleid en het financiële gedeelte. Zij zijn ook een bron van inspiratie.

Dagmare is een doorgewinterde strateeg, zij werkt intuïtief, is commercieel sterk en heeft een groot rechtvaardigheidsgevoel. Haar interculturele visie, holistische zienswijze is een bron van inspiratie.

Eva is een kunstenaar, haar rebelse out of the box denken en haar creërend vermogen heeft voor ons een grote toegevoegde waarde.

Karin is een ervaren bestuurslid. Ze is wijze vrouw met een groot schrijftalent, ze is direct, vol vertrouwen en weet hoe de hazen lopen.

Alle drie steunen zij Because We Carry vanaf de zijlijn. Minimaal vier keer per jaar komen wij samen, om de gang van zaken te bespreken, de cijfers in te duiken en plannen te bespreken.

JULLIE HULP

De afgelopen jaren blijven onze verantwoordelijkheden op Lesbos flink groeien en gelukkig groeit jullie trouwe steun mee. Inmiddels zijn wij van een kleine naar een middelgrote stichting gegroeid en kwam er in 2020 bijna drie miljoen euro aan donaties binnen. Ook zamelden we in dit jaar samen noodgoederen in ter waarde van 750.000 euro. Jassen, slaapzakken, vloerbedekking en onder andere babydragers.

We helpen elk jaar meer, maar jullie steun na de verwoestende brand van kamp Moria was overweldigend.

We konden hierdoor meteen overgaan in actie. Slaapzakken, slaapmatjes, zaklampen, powerbanks, bedjes voor de kleintjes, luiers, zeep en eten. Het was een periode van vol aan staan, knallen en nul rust. We hebben niet alle donaties kunnen inzetten. Omdat er helaas veel buiten onze macht lag. Maar we hebben wel het jaar 'overleefd' met veel minder hulp van weekteams~zij konden immers niet komen,~en de financiële ruimte gaf ons de kans om ook te gaan helpen in Athene. Daarvoor zullen we een bestemmingsreserve vaststellen in het bestuursverslag.

DONATIES

Al onze donaties komen van particulieren of bedrijven. Wij hebben geen steun aangenomen van de overheid noch van fondsen en subsidies. Waar we vaak hoorden: 'geeft dat voldoende zekerheid, is dat wel een duurzame manier van werven?' Yes it is. De kracht van ons netwerk is ubersterk. Wij zijn enorm dankbaar voor het grote vertrouwen van onze donateurs in Because We Carry.

SUBSIDIES

In 2021 gaan wij ons inzetten om voor SPIRIT! in Athene subsidiehulp te krijgen. We kiezen hiervoor omdat het programma in Athene niet echt acute noodhulp is, en het een meerjarenplan is dat we mogelijk gaan uitbreiden naar andere landen.

GEGEVENS

Because We Carry
Czaar Peterstraat 120 hs
1018PT Amsterdam

KVK: 64596559

Triodos Bank IBAN: NL85 TRIO 0391 0737 96 BIC: TRIONL2U

info@becausewecarry.org

DANKBAAR

Because We Carry is enorm dankbaar voor haar solide basis van trouwe volgers en inzamelaars, die op elk moment bereid zijn om de handen uit de mouwen te steken en hun huis om te toveren in een tijdelijke opslagplaats voor essentiële needs. En zo onwijs sterk mede dankzij haar toegewijde achterban van duizenden vrijwilligers, die bereid zijn week na week het stokje van elkaar over te nemen om het bewustzijn in Nederland over het heftige lot van de mensen op de vlucht te vergroten. Maar ook daadwerkelijk het vliegtuig nemen om met al hun inzet en talenten het grootst mogelijke verschil te maken op Lesbos.

Ook zijn wij alle donateurs superdankbaar voor alle vertrouwen. Samen maken we verschil.

Steffi de Pous

Founder en CEO

